

“Η ΑΙΓΑΛΟΚΗ στην Ελλάδα έγινε ΕΠΙΣΤΗΜΗ”

«Δεν έχουμε ρεβανοιστική διάθεση και σε καμία περίπτωση δώσουμε τη στούς κονιάρκες να μας κατηγορήσουν ότι επιδιώκουμε τη δυρρίκνωση της πολιωρωνίας στην ενημέρωση»

Συνέντευξη στην Άλεξανδρα Χαραλάμπους

Eίναι Δευτέρα πρωί. Η Ελλάδα εξακολουθεί να ζει σε πολιτικό πυρετό με αιχμή τη συμφωνία, τη ρευστότητα, το greekit, που επανέρχονται ανάλογα με τις συνθήκες και τα συμφέροντα στην επικαιρότητα. Το ραντεβού με τον νέο γενικό γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρη Κρέτσο, γίνεται εν μέσω πολιτικού πυρετού. Το γραφείο του θα μπορούσε κάλλιστα να είναι γραφείο δημοσιογράφου. Χαρτά και εφημερίδες παντού ανάμεσα σε δεκάδες βιβλία.

Μας καλημερίζει χωμένος σε μία στοίβα με τα σπιρεινά φύλλα. Κερνάει καφέ και τσιγάρο.

Ο Λευτέρης Κρέτσος έχει χαρακτηριστεί και ως η task force του Νίκου Παππά, του υπουργού Επικρατείας που είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη των ΜΜΕ και αποτελεί

εδώ και χρόνια τον στενότερο συνεργάτη του πρωθυπουργού. Άλλην Τσίπρα. Όποιος τον γνωρίσει θα καταλάβει ότι ο χαρακτηρισμός task force του ταιριάζει απόλυτα. Είναι πραγματιστής, μεθοδικός και δουλεύει πάντοτε σε όρους project management, συστήνοντας πολλές μικρές ευέλικτες ομάδες εργασίας και τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστήμιου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και διδακτορικό στις Εργασιακές Σχέσεις, ο Λ. Κρέτσος, πριν αναλάβει την επίβλεψη των ΜΜΕ στην Ελλάδα, είχε θέση επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς, με πολλές διεθνείς δημοσιεύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες. ►►



Αευτέρης Κρέτσος

Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

CRASH ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

► Δηλώνει έτοιμος να σαμαρετρηθεί με τη διαιπλοκή που περνάει μέσα από τα ΜΜΕ, οπηιώνοντας ότι «την χώρα μας η διαιπλοκή έγινε, δυστυχώς επιστήμη τις τελευταίες δεκαετίες». Όπως συναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κορύφωση του δράματος πραγματοποιήθηκε στα χρόνια της διαικυβέρνησης της χώρας από τον Κ. Σημίτη. Προσωπικά, τα θεωρώ ως τα πιο μαύρα χρόνια από πλευράς στοιχειώδους λειτουργίας της Δημοκρατίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα».

Δεν διστάζει να μιλήσει για την EPT, για την επιλογή Ταγματάρχη, για την υπερέκθεση κυβερνητικών στελεχών στα ΜΜΕ.

Ποια π σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τα ΜΜΕ και τους ολιγάρχες των μίνια;

«Θα σας απαντήσω με ευθύπτω. Πρόκειται για μια συναγωνιστική και αντίρροπη σχέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών στις κάλπες, επειδή υποσχέθηκε να αλλάξει ριζικά το πολιτικό σκηνικό με την υλοποίηση πορεμάτων που μειώνουν την ανισότητα και επικρέουν δικισσούντι. Οι ολιγάρχες των μίνια, όπως συναφέρετε, είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν και χρησιμοποιούν το αγαθό της ενημέρωσης προς ίδιον όφελος. Πολλοί από τους καναλάρχες είχαν κατά το παρελθόν άμεση πρόσβαση στο σύστημα των κρατικών ενισχύσεων μέσω ΕΣΠΑ, ενώ απολάμβαναν προνομιακή μεταχείριση από τις τράπεζες και τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο πρωθυπουργός έκει διατυπώσει πολύ ορθό, εδώ και κρόνια, το τι σκριβός γινόταν. Εταιρείες στον χώρο των ΜΜΕ με αργυτικά ίδια κεφάλαια και χωρίς δεσμεύσεις ότι θα προχωρήσουν σε έχυγίανση έπαιρναν αφειδώς δάνεια προκειμένου να "παράγουν" ενημέρωση».

«Τα ΜΜΕ ασφαλώς και δεν είναι στόχος», ξεκαθαρίζει ο νέος γ.γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. «Στόχος είναι να καταπολέμηση της διαιφοράς και της διαιπλοκής. Δεν έχουμε ρεβανσιστική διάθεσην και σε καμία περίπτωση δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα στους καναλάρχες να μας καπηγο-



ρίσουν ότι επιδίωκουμε τη συρρίκνωση της πολιτικής επιφάνειας στην ενημέρωση». Τονίζει και οπηιώνει: «Αυτό που επιδίωκουμε είναι να μπει μας τάξη στο μητικό σύστημα στην Ελλάδα, όπως αρμόζει σε μια σοβαρή πολιτική δημοκρατία της Ευρώπης. Αυτό θα γίνεται αφενός με την εισαγωγή κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των ΜΜΕ και της διαιρήσης. Αφετέρου βασικό μας μέλημα είναι να ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στο ραδιοτηλεοπτικό και το ιντερνετικό τοπίο. Ο δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά για το καλό της Δημοκρατίας».

Η κυβέρνηση κάνει αυτό το οποίο της ζητήθηκε από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, προσπαθεί να αποκαταστήσει τη Δημοκρατία και να επαναφέρει την αισθητή αξιοπρέπειας και ισονομίας μεταξύ των πολιτών».

Η διαιπλοκή στην Ελλάδα είναι άρρεκτα συνδεδεμένη με τα ΜΜΕ: Πώς διαμορ-

Φώθηκε αυτή η σχέση;

«Δεν νομίζω ότι για να τεκμηριώσω τον κομβικό ρόλο του ελέγχου των μίνια από τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ χρειάζεται να αναφέρω το ονόματα του Γκράμοτη ή του Ουμπέρτο Έκο ή το γιατί πολλοί με αριστερό παρελθόν στην Ελλάδα πέρασαν από τον Μπερλίγκονερ στα εκουχονιστικά δόγματα του Γκίνεν. Στην χώρα μας, η διαιπλοκή έγινε, δυστυχώς, επιστήμη τις τελευταίες δεκαετίες. Δόθηκαν δισεκατομμύρια για κατάρτιση, σε όχρηστες ή θησαυριγείς δομές του Δημοσίου και ΜΚΟ, ώστε να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν τον εύκολο νεαρούτερη πορεία των ημέρων και τη γενικότερη αποξήση της πολιτικής».

Η κορύφωση του δράματος πραγματοποιήθηκε στα χρόνια της διαικυβέρνησης της χώρας από τον Κ. Σημίτη. Προσωπικά, τα θεωρώ ως τα πιο μαύρα χρόνια από πλευράς στοιχειώδους λειτουργίας της Δημοκρατίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Νομίζω ότι ζήσαμε πην αποθέωση μιας ρωχής ευδαιμονίας και ενός πλοστικού καταναλωτισμού με διευρυμένη ανομία, που εξυπηρέτησε ένα αχέδιο αναδιανομής του εισοδήματος πρας όφελος των λίγων και εκλεκτών. Και όλα αυτά, με τη συνεχή επίκληψη της μεταρρύθμισης του κράτους, η οποία με τον τρόπο που έγινε μας έφερε τελικά στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης και του ξεπουλήματος της χώρας στους δανειστές».

Τα διδαφανή δάνεια των ΜΜΕ υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Θα τα ερευνήσετε και με ποιον τρόπο θα υποχρεώσετε να πληρώσουν;

«Αναμένουμε από την Τράπεζη της Ελλάδος το τεχνικό πόρισμα για τα δάνεια των καναλών. Δίχως τον ενδελεχή και τεκμηριωμένο έλεγχο της ΤτΕ, δεν θα θίβει να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Με βάση, όμως, τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στον Τύπο, είναι ποσιφανές ότι κάποιοι εξακολουθούσαν να ζουν πάνω από τις δυ-



«Οι φιλομημονιακές κυβερνήσεις εκτέλεσαν "by the book" τις παράλογες και αντικοινωνικές απαιτήσεις που εξεβλίωσαν τον ελληνικό λαό και κατέστρεψαν την παραγωγική βάση της χώρας, με την απόλυτη σκεδόν συναίνεση ή την ανοχή αρκετών ΜΜΕ», τονίζει στο CRASH ο γ.γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος



Φωτογραφία από τη μεγάλη συναθλία για την επανάλειτουργία της EPT

νατάπιτέ τους, οκμή και κατά την περίοδο της τελευταίας πενταετίας, όταν δύο σχεδόν οι Έλληνες εισέρρεταν τη δημόσια χλεύτη των διεθνών MME και τις τόσο δραματικές μειώσεις στο εισόδημά τους από την τρόικα και τα εγχώρια πολιτικά τους σπρήγματα.

Οι φιλομνημονικές κυβερνήσεις εκτέλεσαν "by the book" τις παράλογες και αντικοινωνικές απαιτήσεις, που εξαθλίωσαν τον ελληνικό λόδι και κατέστρεψαν την παραγωγή βάση της χώρας με την απόλυτη σχεδόν συναίσθετη την ανοχή αρκετών MME. Ασφαλάς και μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε πώς και με ποιους όρους εν μέσω υφεσιακής προσπλωσης, δημοσιονομικής αφυξίας και γενικευμένης έλλειψης τραπεζικής ρευστότητας χορηγούνταν αφειδώς δάνεια προς τους καναλάρχες. Ο ελληνικός λαός δεν θα μας συγχωρέσει την παραμικρή στρογγύλευση των θέσεών μας ως προς το ζήτημα αυτό. Έχουμε απόλυτη επίγνωση τι είδους ευθύνες εναλλάσσουμε στις 26 του Γενάρην".

Οι διαιδαλώδεις διαδρομές των εξωχώριων εταιρειών που χάνονται στην υφήλιο

Ωστόσο, η διερεύνηση των MME και των εταιρειών στις οποίες ανήκουν μάλλον δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση, με δεδομένο ότι αυτές μπορεί να σπάνε σε δεκάδες off shore και να σχηματίζουν ένα διαιδαλώδες επιχειρηματικό τοπίο, που χέντει στον κάρπτη.

Με δεδομένο ότι η ιδιοκτησία των MME μπορεί να χάνεται σε δεκάδες off shore, πώς θα λύσετε το κουβάρι της διαιπλοκίς;

"Έχετε δίκιο να τονίζετε τις τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος. Οφείλω, όμως, να σας πω ότι στην προσποθειά μας να αποκαταστήσουμε κανόνες διαιρέσιας και ισονομίας μεταξύ των πολιτών. Έχουμε δύο μεγάλους συμμάχους. Και η πολιτική βούληση υπάρχει και η λαϊκή υποστήριξη είναι μεγάλη. Επιπλέον, έχουμε στα χέρια μας μια σειρά

Η κορύφωση του δράματος πραγματοποιήθηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κ. Σημίτη. Προσωπικά, τα θεωρώ ως τα πιο μαύρα χρόνια από πλευράς στοιχειώδους λειτουργίας της Δημοκρατίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα.

από όπλα που προσφέρει το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Και σε τελική συνάλυση η θέση μας στην κυβέρνηση μας δίνει νέες δυνατότητες στο να βρίσκουμε πιο εύκολα στοιχεία για να μλύνε με άλλες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμών καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. Τέλος, η νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, με τη έμπειρα και ικανά στελέχη της, είναι βασικός μας σύμμαχος και έχουμε σιγαστή συνεργασία μαζί της.

Επαναλειτουργία της EPT, αλλά με τι όρους, τον ρωτώ. «Το άνοιγμα της EPT έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό ενημέρωσης στο εγχώριο μητακό σύστημα. Παράλληλα, έρχεται για να επανθρώπευσε μια μεγάλη αδικία στους εργαζόμενους και στους πολίτες που προκλήθηκε από το αιφνίδιο "μάύρο" στη πλεονεκτική οθόνες» σημειώνει.

Όπως υπογραμμίζει, «η EPT απατέλεσε ένα ιδιαίτερο σύνθετο εγχείρημα από νομική και κυρίως πολιτικής πλευράς. Ήταν πραγματικά δύσκολο να διαμορφώσεις σε πραγματικούς όρους και όχι σε όρους θεωρίας ή θεωρητικής προσέγγισης ένα ισχυρό νομοθέτημα, το οποίο μπορεί να θεραπεύσει τις αδικίες του "μαύρου" του 2013 και ταυτόχρονα δεν σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στις παθογένειες του 2009. Για παράδειγμα, με τους συμβασιούχους δεν μπορέσαμε, λόγω νομικής συνθετότητας, να αποδώσουμε πλήρη δικαιούστηκη».

Σύμφωνα με τον γ.γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνιώς, «η νέα EPT θα είναι ανταγωνιστική προς τα υπόλοιπα κανάλια και θα εξυπηρετήσει τους στόχους της παροχής έγκυρης και ανεξάρτητης ενημέρωσης προς τους πολίτες. Ασφαλώς και δεν μπο-

ρούμε να κάνουμε τα πάντα από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά δεν βρίσκω λόγο να αισθάνομαι απαισόδοξος».

Την ίδια στιγμή τονίζει ότι «η EPT μπορεί εκ του νόμου να διαδραματίσει ρόλο φημιακού πάροχου, ενώ διαθέτει έμπειρο προσωπικό, δομές, δορυφορικό σήμα και πομπούς σε όλη τη χώρα. Όλα αυτά μπορούν να την απογεώσουν αν ακολουθήσουμε πολιτική νοικοκύρεματος των οικονομικών της και αν επιδείξουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια στην ελληνική κοινωνία» και συμπληρώνει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε «τις ισχυρές σχέσεις της EPT με την ομογένεια, καθώς και τις τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης και meta-data analysis του σπουδαίου οπικοακουστικού της αρχείου. Η EPT, με σώφρονες κινήσεις και κλίμα εργασιακής ευεξίας και ειρήνης, μπορεί να γίνει leader στη ραδιοτηλεοπτικό τοπίο της χώρας και να καλύψει με επάρκεια τις ανάγκες τόσο του συνόλου του ελληνικού λαού όσο και επιμέρους κοινωνικών ομάδων, όπως οι αγρότες και οι μαθητές με προγράμματα εκπαιδευτικής πλεόρασης».

Και πεπλογή Ταγματάρχη: Οι αντιδράσεις;

Η ανάγκη τοποθέτησης ενός ανθρώπου που γνωρίζει καλά από πλεόραση ήταν απόλυτη επιβεβλημένη. Αν πραγματικά θέλουμε μια EPT που δεν θα ποιήσει ρόλο κομιπάρου στης ραδιοτηλεοπτικές συνχρόνωτες, τότε χρειαζόμαστε ανθρώπους που γνωρίζουν τον χώρα καλύτερα από τους ακοδηματικούς, τους συνδικαλιστές και τους ακοδηματικούς.

Το προφύλ και το βιογραφικό του Λ. Ταγματάρχη κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση και ήταν συγκριτικά πιο υποσχόμενα σε σχέση με αυ-



«Στα σχέδια μας είναι να συσταθεί ένα Μπτρώ Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης κατά το γαλλικό πρότυπο. Το Μπτρώ θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση» λέει στην Αλεξάνδρα Χαραλάμπους ο κ. Κρέτας

► **τάπου κατέθεσαν άλλοι υποψήφιοι.** Έχω εμπιστούντο στον κ. Ταγματάρχη ότι μπορεί να κάνει την EPT έναν ισχυρό δημοκρατικό πόλο ενημέρωσης και πολιτικής ψυχαγωγίας. Και το λέω αυτό έχοντας διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής προσωπικού.

Να συνιστρέψω, όμως, το ερώτημα που μου κάνετε. Δεν θα πάτω, παράλογο και ενάντια στις αρχές της Αριστεράς να αποκλείσουμε έναν υποψήφιο με βάση το κομματικό του παρελθόν: Εμαυτεί δεν έμαστε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και κοινωνικής πλειοψηφίας; Μήπως δεν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις θέσεων ευθύνης στα υπουργεία και σε ΔΕΚΟ, οι οποίες αναλήφθηκαν από άνθρωπους που σε καμία περίπτωση δεν εντάσσονται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ: Αντιλαμβάνομαι, ωστόσο, και ορθώμαστε τις δεύτερες σκέψεις και του σκεπτικισμό αρκετών υπουργών, συνδικαλιστών και της ίδιας της προέδρου της Βουλής.

Ας μην ξεχνάμε ότι το «μαύρα» οδηγήσει στην οικονομική καταστροφή αρκετούς εργαζόμενους. Πολλοί είδαν ζημιάνική τη ζωή τους να γκρεμίζεται και έδωσαν το πάντα να κρατήσουν όρθιο τη σημαία ενός πρωικού αγώνα υπέρ της πολιτικής και της ελευθεροτητάς. Σέβομαι, λοιπόν, απόλυτα τις εντάσεις και την αμφιθίτηση, αλλά νομίζω ότι όλα και όλα θα κριθούν στην πορεία.

Κανένας δεν είναι, άλλωστε, υπεράνω της λαϊκής επιμηγορίας και κριτικής. Εμείς, από την πλευρά μας, ζητήσαμε τον άμεσο διορισμό ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για να βλέπουμε την ορθότητα των επιλογών της νέας διοίκησης από πλευράς διαφάνειας, κόστους και αποδοτικότητας. Σας διαβεβαίω να μην περιμένετε πην παρομική σημφύλωση από μέρους μας με τις πρακτικές και παθογένειες της πολιάς EPT ή και της NEPIT, των πολυδύναμων μεικτών παραγωγών και των διδάφωνων διοικούσιων. Στο χέρι της νέας διοίκησης είναι να σξιπούνται στο έπακρο το υπάρχον δυναμικό και να αυξήσει τις εσωτερικές παραγωγές ή να αποδείξει ότι η EPT δεν θα λειτουργεί σε συνθήκες στενού κυβερνητικού εναγκαλισμού. Από αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό διοικητικής λειτουργίας θα κριθεί άλλωστε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα την αδειοδότηση των καναλιών και το ξεκαθάρισμα του τοπίου των μίντα. Πώς θα είναι το νομοσχέδιο;

«Σύσκοπος μας είναι να έρθει όσο πιο σύντομα γίνεται στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των καναλιών. Για πρακτικούς και συντικευμενικούς λόγους δεν βλέπω να γίνεται αυτό εφικτό **πριν από τον Ιούλο**. Η διαγνωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί δεν θα αποτελέσει «την κολυμπήθρα του Συλωάμ」 για τους ιδιοκτήτες των καναλών που λειτουργούν σήμερα. **Καμία αμαρτία δεν θα ξεπλυθεί με αφορμή πην ύπαρξη διαγωνιστικής διαδικασίας και της ένοχης απρονοποίησης των προπρομενών κυβερνήσεων να ρυμίσουν το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο τα τελευταία 25 χρόνια.** Εξετάζουμε τα πάντα από την αρχή και με βάση το τι ισχύει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στις άλλες κάρτες της Ευρώ-



Τελικό μακιγιάζ λίγο πριν
βγει στον αέρα το νέο δελτίο
ειδήσεων της EPT

πης. Είμαστε, επίσης, ευαίσθητοι στο ζήτημα της διατήρησης ή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και δεν θα δεχτούμε να μπουν οι εργαζόμενοι σε κοθεστώς ομηρίας από τους καναλάρχες».

Στο πλαίσιο της «τακτοποίησης» του μινιατούριου τοπίου, η κυβέρνηση υπόσχεται να εισπράξει και προβλεπόμενο τέλος από τα κανάλια για τις συνχρόντες, ωστόσο, με δεδομένο ότι αυτά μέχρι σήμερα λειτουργούν χωρίς άδεια, αυτό θα είναι μάλλον δύσκολο...

«Νομίζω ότι τα ίδια τα κανάλια έκαναν αρχικά λόγια για συμψηφισμό και απώλεια διαφραγματικού χρόνου λόγω εκλογών, χωρίς να διατυπώσουν εντάσεις για το ότι λειτουργούν χωρίς άδεια. Παρόλα αυτά, δεν υφίσταται διάταξη νόμου, ο οποία να προβλέπει «συμψηφισμό», του επίσιου οικονομικού ανταλλάγματος υπέρ του ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοτηλεοπτικών, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς» σημειώνει. Προσθέτοντας ότι «σε κάθε περίπτωση μείονται σημαντικά οι επιπλέοντες θεματικοί πλαίσιοι. Ο νομοθέτης στον 2326/1995 ορίζει ότι ο υπουργός Οικονομικών, σε κοινή υπουργική απόφαση με τον αρμόδιο υπουργό για θέματα MME, ορίζει σε έκτακτες συνθήκες χαμηλότερο ποσοστό για το ανταλλάγμα χρήσης των συνχρόντων. Στα αρχεία της ΕΠΕ στην περίοδο 2011-14 δεν έχει εκδοθεί σχετική ΚΥΑ και συνεπώς το ποσοστό διατηρείται στο 2% ως έκει, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, και εισηγήθηκε σε επίσιο βάση κατό τις διατάξεις του Κώδικα Εισορόπειας Δημοσίων Εσόδων. όπως

ισχύει κάθε φορά. Κατ' εφορμογή των συνωτέρω διατάξεων, εκδόθηκαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις από το έτος 1995 και εντεύθεν.

Έχει, ωστόσο, ενδιαφέρον να δούμε αν τα κανάλια έχουν πληρώσει κατά το παρελθόν το αντάλλαγμα για τη χρήση των συνχρόντων και γι' αυτό ζητήσαμε πληροφορίες από τις ΦΑΕΕ».

Ο.Λ. Κρέτσος υπενθυμίζει ότι «**το φάσμα ραδιο-συνηνόπτων συνιστά δημόσιο αγαθό και πις διακείριστη του συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του κράτους. Αποτελεί επίσης δημόσιο αγαθό με σημαντική οικονομική αξία, καθώς πιρήστη του φάσματος δίνει στον κάτοχο της άδειας τη δυνατότητα να αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών. Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών μπορεί να μην ολοκληρώθηκε, αλλά το ίδιο δεν συνέβη με τη χρήση του σπανίου δημόσιου αγαθού των διαύλων συνχρόνων, αι σοποτεπιχειρηματικής δραστηριότητας».**

Μπορούν να υπολογιστούν τα χρήματα που κάνει το ελληνικό κράτος από την συσδοσία στα MME και γιατί να δεχτούν οι ιδιοκτήτες να αλλάξουν το καθεστώς αυτό;

«Δεν περιμένω από δύος εικεταδιλεύοντας της τρύπες του συστήματος διακυβέρνησης στην Ελλάδα να δεχθούν μέτρα που συμβάλλουν στην κατοπλέμπηση της φοροδιαφυγής και της συστηματικής

Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε πώς και με ποιους όρους εν μέσω γενικευμένης έλλειψης τραπεζικής ρευστότητας χορηγούνταν αφειδώς δάνεια προς τους καναλάρχες



φοροοιφυγής. Πιστεύω, όμως, στις δυνατότητες ενός σύγχρονου και ανταποδοτικού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ψηφιακού κράτους. Δεν υποτιμώ, επίσης, τη θέληση των νέων ανθρώπων και των έντιμων επιχειρηματών που προσβλέπουν στην παρούσα κυβέρνηση τη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς και ανοιχτού περιβάλλοντος για την ανέποδυσον και την αξιοποίησην της ιδέας και το ταλέντο τους. Στο νομοσχέδιο για την EPT κάναμε ένα σημαντικό βήμα με την ενεργοποίηση διατάξεων που προβλέπουν ότι μια ζημιογόνη επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργεί επ' αόριστον χωρίς να ανακεφαλαιοποιείται».

Τι θα γίνει με το έντερντ, όπου επικρατεί απόλυτη ασυδοσία;

«Στα σχέδιά μας είναι να συσταθεί ένα Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης κατά το γαλλικό πρότυπο. Το Μητρώο θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι των πλεκτρονικών μέσων που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα πολομέρθουν των προνομίων και των υπηρεσιών που διαθέτει και αναπτύσσει ο Γενικό Γραμματεία Ενημέρωσης. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση του παραγόμενου περιεχόμενου στο διαδίκτυο και η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των δημιουργόφων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις διαδικτυακών μέσων αντιτουκούν σε συνθήκες γαλέρας. Επίσης, εξετάζουμε το ζήτημα της ένταξης του διαδικτύου στον χώρο της διαφημιστικής προβολής των φορέων του Δημοσίου, όπως οικριβώς γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευ-

ρώπης. Έτοι μια ολλώς, πολλά έντυπα μέσα μεταφέρουνται διαφήμιση στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να συνδέσουμε τις πορειμβάσεις μας στον χώρο του έντερντ με τις δυνατότητες που προσφέρει η υψηλοδική πτλεόραση και φυσικά με τη σζίτηση για τη σύγχρονη οπτικοακουστική βιομηχανία και τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρώπη».

Υπερέκθεση και διαπραγμάτευση

Αλλάζω θέμα και τολμώ να ρωτήσω για την παρουσία των κυβερνητικών σπελεών στα κανάλια...

Θεωρείτε ότι υπάρχει υπερέκθεση των κυβερνητικών σπελεών στα κανάλια και αυτό τελικά λειτουργεί αρνητικά;

«Δεν θα ήθελα να πω πολλά σε αυτό. Αν με ρωτούσατε, όμως, ως επικοινωνιολόγο, θα έλεγα ότι ο κ. Βαρουφάκης καταλαμβάνει. Ισως, πολύ κύριο στο ξένα κυρίως μέσα. Η ιστορία θα δείξει αν αυτό λειτουργεί υπέρ της χώρας ή όχι».

Ο.Λ. Κρέτσος είναι ένας επιστήμονας με περιγραμμένες διατάξεις. Μαζί με την πολιτική και το δημόσιο έχει κάτια: «Με τιμά αφάνταστα η επιλογή της τοποθέτησή μου σε μια σημαντική κυβερνητική θέση. Προσωπικά, όμως, έχω μια άρνηση να δω τον εαυτό μου ως πολιτικό με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Με εξιτάρει, αντίθετα, πιθανό ότι έχω αναλάβει να φέρω σε πέρας μια δύσκολη αποστολή και ότι συμμετέχω από κοινού σε μια προσπάθεια με σημένες προθέσεις και απόλυτα θετικό πρόσπιτο για το δημόσιο συμφέρον».

Στενός συνεργάτης του υπουργού Επικρατείας, Νίκου Παππά, εκτιμά ότι «Ελλάδα χρειάζεται ριζικές αλλαγές για να ανακάμψει. Οι χαρηποί ρυθμοί ανάπτυξης δεν επαρκούν για να έρθει σε ισορροπία σε ελληνική οικονομία από το σοκ της τελευταίας πενταετίας. Οι πληγές των μνημονίων θα επουλωθούν μόνο αν τολμήσουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις που δεν κάναμε στη περαλόθι».

Αναφέρομενος στην προσέλκυση σπενδόσεων τονίζει: «Για παράδειγμα, οφείλουμε να μείωσουμε τους φορολογικάς συντελεστές και να ασκήσουμε μια πιο επιθετική και επιλεκτική πολιτική στον τομέα της προσέλκυσης άμεσων διεθνών επενδύσεων.

Πώς είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να διευκολύνει μια επένδυση με υψηλό ρίσκο μόλις στην ιδρυτική δράση τους; Οφείλουμε να μείωσουμε τους φορολογικάς συντελεστές και να ασκήσουμε μια πιο επιθετική και επιλεκτική πολιτική στον τομέα της προσέλκυσης άμεσων διεθνών επενδύσεων.

Σας διαβεβαιώ να μην περιμένετε την παραμικρή συμφιλίωση από μέρους μας με τις πρακτικές και παθογένειες της παλιάς EPT ή και της NEPIT των πολυδάπανων μεικτών παραγωγών και των αδιάφανων διαδικασιών

σχύουν το brand πατε της χώρας και έχουν πολλαπλασιεύσει επιδράσεις στην οικονομία και την αποσχόληση. Οφείλουμε να στίσουμε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος που βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και να αναζητήσουμε δικαιούγενο και πιο συνθετικό χαρακτήρα λύσεις στα προβλήματα.

Τέλος, οφείλουμε να αναζητήσουμε ισχυρότερες παραγωγικές και κλαδικές διασυνδέσεις αν θέλουμε να ξεφύγουμε από αμυντικού χαρακτήρα προσεγγίστες της φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Ο τουρισμός, η ενέργεια, ο πρωτογενής τομέας, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας». Όπως επισημαίνει, «η Ελλάδα διαθέτει ένα υψηλό κατάρτιμένο εργατικό δυναμικό. Είναι, επίσης, εξαιρετικά σημαντικό ότι στον σεξδειδισμό μας προβλέπουμε τη σύνδεση εισαρών-εκρών και τη διασύνδεση των κλάδων παραγωγής, ώστε να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να εξοικονομούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Ο ελληνικός λαός και ο διεθνής επενδυτική κοινότητα γνωρίζει ότι αν δεν γίνουν τώρα σοι μεγάλες τομές, δεν θα γίνουν ίσως, ποτέ. Οφείλουμε, επομένως, να ποτέφουμε στον εαυτό μας και να θέτουμε μεραλιστικούς μεν, αλλά φιλόδοξους δε στόχους».

Κατά πόσο, όμως, τελικά γίνεται διαπραγμάτευση και κατά πόσο εκβιασμός:

«Η μεγάλη επιπλού του προγράμματος "διάσωσης" των τροικών θα πάντα να έχουμε το 2020 και στην καλύτερη των περιπτώσεων το ίδιο χρέος που είχαμε το 2009! Δεν υπάρχει επομένως αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να συύπα των περιμένων των πολιτών της λιτότητας στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, ο εκβιασμός είναι μέρος και τη πιθανή απόλυτη μιας διαπραγματευτικής τακτικής που επιδιώκει τη φυσική και ψυχολογική εξουθένωση των αντιπάλων. Ο ελληνικός λαός βλέπει πόσο συχνά πυρπολούνται διαπραγμάτευση τα "ήξεις, αφήξεις" των ευρωπαϊκών έξιματούων. Κάποιοι μας εξωθούν στα νούμερά ότι θέλουμε να φύγουμε και να μας φορτώσουμε την "καυτή πατάτα" των εγκληματικών πολιτικών τους στην οικονομία. Τα πρόσιφατα εκλογικά αποτελέσματα στην Ισπανία δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φυτεψει βαθιά τον οπόρο της αντίστασης στις πολιτικές λιτότητας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη».

Επισημαίνει, δε, τη σημασία του ότι ο ελληνικό κυβέρνηση κατάφερε να διευθυνθεί με ουσιαστικό τρόπο τη ζήτηση του ελληνικού χρέους, προβάλλει τις θέσεις τους και έθεσε τους ευρωπαίους επιτροπούς σε πέντε τους ευθυνών τους, αφήνοντας την τρόικα έξω από τα υπουργεία και απαγορεύοντας στα distress funds να κερδοσκοπήσουν από την οικονομική δύσπραγια των Ελλήνων πολιτών.

Ο.Λ. Κρέτσος είναι φύσει αισιόδοξος ήδηθρωπος και διαχειρίζεται κρίσεις με ψυχραιμία. Σίγουρα δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Στόχος του να ξεκαθαρίσει το τοπίο των ΜΜΕ. Ακόμα και με κόστος. Το αποτέλεσμα θα αποδειχθεί εν τοις πράγμασι.

Σας διαβεβαιώ να μην περιμένετε την παραμικρή συμφιλίωση από μέρους μας με τις πρακτικές και παθογένειες της παλιάς EPT ή και της NEPIT των πολυδάπανων μεικτών παραγωγών και των αδιάφανων διαδικασιών

„